



In deze e-zine lees je afwisselend over o.a. spirituele weetjes, boeken, inspirerende quotes, affirmaties en verhalen van anderen. Plus informatie over de activiteiten van Navonne Spiegelsessies & meer.



EVALUEREN

Zondag 26 mei was het zover: het allereerste be-LEEF! en CHANGE evenement. Organisatie was in handen van Navonne en als locatie was ditmaal gekozen voor landgoed Beukenrode in Doorn.



Het was een supergeslaagde dag met vele belevingen en de mooiste momenten! John Williams was er, de zon ging schijnen en ook op het podium was veel professionaliteit te zien! Dit evenement is een geweldig project geweest waar wij als organisatie veel werk en energie in hebben gestoken. Om mensen met elkaar te verbinden en een

leuke dag uit te bezorgen. Van de vele bezoekers hebben wij positieve en inspirerende reacties ontvangen!

Wij danken Gina de Grootte van CHANGE Think positive en haar team voor het vertrouwen en ook alle standhouders, bezoekers en iedereen die met ons heeft meegewerkt om be-LEEF! deze kick-off te geven: dank je wel!
Een verslag van de dag plaatsen wij snel op de website. Met foto's natuurlijk!

Voor ons als organisatie breekt nu een periode aan van evalueren. We gaan alles onder de loep nemen en zitten binnenkort om tafel met mensen die met ons willen samenwerken op andere locaties! We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

In deze e-ZINE lees je over de nieuwe Navonne workshops, de midzomerviering van Magicclub en in *changing life* ditmaal een kort verhaal uit het leven van ondergetekende... ter ere van vaderdag op 16 juni.

Veel leesplezier!



SPIEGELEN MET JE GIDS -8 JUNI

Op verzoek organiseert Natasja een workshop over gidscontact. De fundering van deze middag is gebaseerd op het principe "alles is energie" en geïnspireerd door eigen ervaringen en de wijsheden van o.a. Jan Kleyn.

Vraag jij je af: wat zijn gidsen, waarom en hoe vaak zijn ze er, wie zijn het en wat kan hij/zij voor mij betekenen (en andersom) en: hoe maak ik contact. Op deze middag is delen en verbinden en uitwisseling ook belangrijk, maar de kern van het contact met je gids ligt bij één essentieel onderdeel: het contact met jezelf. Aan bod komen: (h)erkenning, energie, vertaling, innerlijk weten, visueel luisteren, patronen, klei en gekleurde verf...

Laat je verrassen! Gedragen door muziek, creativiteit en symboliek kan deze workshop je een feest der herkenning bieden.

Zaterdag 8 juni 2013

Tijd: 13:00 - 16:00 uur.

Locatie: edelsteenwinkel Karbonkel, Steynlaan 28 te Zeist.

Prijs: € 55,- p.p. incl. koffie, thee, fris, tussendoortje, materiaal en aandenken.

Aanmelden: info@navonne.nl



INHOUD

MAGICLUB MIDZOMER	2
ZINNIG VERHAAL	2
AGENDA	2
CHANGING LIFE	3

MAGICLUB MIDZOMER



We noemen dit jaarfeest ook wel Midzomer, Zomerzonnenuwende of Zomersolstitium. Het wordt gevierd rond 21 juni, hoewel de astrologische datum per jaar verschilt. Volgens de mythe is dit het hoogtepunt in het leven van de god. Met Litha is de zon op zijn sterkst en Litha is dus ook de langste dag van het jaar. Na Litha worden de dagen weer korter en vieren we het leven en de zon. De langste dag en de kortste nacht worden nu gevierd. De zon is op zijn allersterkst nu en schijnt volop.

Midzomer is ook een tijd om dingen net het zetje te geven dat ze nodig hebben om weer in beweging te komen. Het gaat daarbij eerder om zaken die afgerond worden dan om nieuwe dingen die in ontwikkeling zijn. Midzomer is geen tijd van groei, maar een tijd van rijping. Bedenk wat belangrijk voor je is, maar nog niet tot resultaten heeft geleid...

Deze viering doen we 't liefst in de open natuur en we nodigen jou uit voor dit fantastische zonnefeest.

Rond 19:30 starten we met muziek om ons met elkaar te verbinden, te aarden en eigen ritme te vinden. Rond 21:00 uur zullen we met stem en instrumenten in de natuur dankbaarheid uiten voor al wat er om ons heen bloeit en is. We vertellen verhalen, delen en sluiten af met een droomvisualisatie, zodat je verfrist en met je hart vervuld van zonnekracht weer naar huis gaat of nog geniet van de zonsondergang.

Geef je op voor deze bijzonder mooie avond. Muzikale ervaring is niet nodig, go with the flow... Heb jij een instrument als drum, etc. neem deze dan mee! Neem genoeg warme kleding mee; tenzij het de hele dag heeft geregend en/of de locatie het dus niet toelaat, gaat deze viering in de open natuur gewoon door.

Locatie: regio Utrechtse Heuvelrug, exacte plek volgt.

Datum: vrijdag 21 juni 2013

Tijd: start 19:30 uur.

Bijdrage: € 15,- voor niet-leden.

Meld je aan via magicclub@navonne.nl

ZINNIG VERHAAL

Wie ben je?

Een stem vroeg: "Wie ben je?"

"Ik ben Els.", antwoordde de vrouw.

"Ik vroeg niet hoe je heet, ik vraag: wie ben je?"

"Ik ben de vrouw van de burgemeester.", gaf ze als antwoord.

"Ik heb niet gevraagd wiens echtgenote je bent, maar wie je bent."

"Ik ben de moeder van vier kinderen."

"Ik heb niet gevraagd wiens moeder je bent, maar wie je bent."

"Ik ben onderwijzeres."

"Ik heb niet naar je beroep gevraagd, maar ik vroeg wie je bent."

"Ik ben Christen."

"Ik vroeg niet welke religie je aanhangt, ik vroeg wie je bent."

"Ik ben degene die bijna elke dag naar de kerk ging en de armen en minder bedeeden steeds heeft geholpen."

"Ik vroeg niet wat je deed, ik vraag: wie ben je?"

Toen had de vrouw geen antwoord meer; zij kon niets meer bedenken.

Haar geest was leeg. Er was alleen nog maar stilte.

En ineens, in die stilte, wist ze vanuit de diepte van haar hart: ik ben!

Toen fluisterde de stem: "Ja, dat ben je!"

Bron: www.zinnigeverhalen.nl



AGENDA

Wekelijks:

Maak een afspraak voor de Navonne Spiegelsessie

Juni:

Zaterdag 8-6 workshop 'Spiegelen met je gids'

Vrijdag 21-6 midzomerviering (LITHA) Navonne MagiClub

Juli:

Zaterdag 13-7 zomerworkshop 'Dreams come true'

Navonne Spiegelsessies en meer...

Postadres: Voorstevan 15, Wijk bij Duurstede

Telefoon: (06) 282 711 81

info@navonne.nl

Changing life...

In dit item lees je over wat een verandering kan betekenen in een mensenleven. Een uit het leven gegrepen verhaal: CHANGE in life. Onderstaand verhaal is geplaatst in het lentenummer van het CHANGE Think positive magazine. (www.changethinkpositive.be)

"Aan het eind van je leventje mag je spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan. Niet van wat je niet hebt gedaan"

Hallo CHANGE,

De dag dat mijn vader stierf, veranderde mijn leven. Ik had mijn vader pas een jaar eerder leren kennen en we moesten nu al weer afscheid nemen. Het moment van overlijden was zwaar. Voor ons die achterbleven. Niet voor hem. Hij was - hoe jong ook - klaar met leven. Klaar met zijn zieke lichaam. Het moment van sterven zal ik niet makkelijk vergeten. Dat ogenblik, dat ik nu omschrijf als de transformatie liet mij letterlijk zo'n bijzonder licht zien dat ik de aanwezigheid van opluchting en vrijheid voelde. De zwaarte was weg en maakte plaats voor een nieuw begin.

Ik was heel dicht bij hem. Tijdens een van mijn laatste gesprekken met mijn vader zei hij me letterlijk: "Aan het eind van je leventje mag je spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan. Niet van wat je niet hebt gedaan". Hij keek me veelbetekenend aan. "Ga ervoor en leef".

Dit moment heeft teweeggebracht dat ik mijn denkwijze veranderde en voor mijzelf durfde te kiezen. Ik klom uit een gecompliceerde relatie en twee jaar later koos ik voor mijn droom, die mij uiteindelijk heeft gebracht bij wat ik nu mag doen. Mijn huidige missie is mensen inzichten te geven en handvatten te bieden voor spirituele groei (www.navonne.nl) om ook het roer om te gooien en te durven leven in de richting van hun droom of ideaal.

Groetjes,

Natasja Tanis



"AND IN THE END, ITS NOT THE YEARS IN YOUR LIFE THAT COUNT. IT'S THE LIFE IN YOUR YEARS."

-James Van Praagh

